

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Laat je vrede overgaan naar de ander

“Als je je open stelt voor je medemens kan je aansluiting krijgen bij wat zijn of haar noden zijn. Daar hoef je niets mee te doen. Alleen al je aanwezigheid vanuit deze bekommernis en de manier waarop je dan kijkt naar je medemens, maken duidelijk dat er dingen zijn die echt belangrijk zijn op dat ene moment.

Je hoeft dus niets te gaan doen in de zin van dat je de ander uit de puree haalt, dat je de ander werkelijk vooruit sleurt om te zeggen: ‘Je moet je leven veranderen.’ Nee, blijf gewoon in je eigen stilte en in je eigen vrede en durf vanuit dat geluk te leven en dat is voldoende.

Je moet de ander niet gaan bekeren, het is voldoende om gewoon te tonen hoe jij bent wanneer je in die stroom staat. Dan kan die vreugde en die vrede overgaan naar de ander.

En dan gebeurt eigenlijk het wonder, dat die ander ontdekt wat het is om in die zuiverheid te staan, want hij gaat dat merken. Zijn eerste reactie zal misschien zijn dat hij jaloers wordt, maar uiteindelijk begrijpt hij het.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 12: ‘Enkele stappen op het innerlijk pad’) © Mayil.com